



Introductie cursus Ontdek het verleden en heden van Dijk en Waard



25 maart
1 + 15 & 22 april
Ga je mee
op pad?

Deelname

Kosten: 25 euro voor de hele introductie cursus (bezoek aan 4 locaties)

Opgeven: via bknw.nl/agenda

(zoeken op introductie cursus en/of kijk bij de datum 25/03)

Inschrijven: tot en met 22 maart 2023

Vragen/Opmmerkingen: Stuur een mailtje naar info@ontdekdijkenwaard.nl

Spelregels:

- Geen geld terug of tegoedbon als de cursus niet bijgewoond kan worden.
- Minimale deelname is 8 personen, anders wordt de cursus geannuleerd.

Dit programma is tot stand gekomen in samenwerking met Erfgoedplatform Dijk en Waard, gemeente Dijk en Waard, Bibliotheek Kennemerwaard, Stichting Promotie Dijk en Waard en de deelnemende musea en locaties.

Maak op 4 zaterdagen kennis met het Erfgoed van Dijk en Waard

Wat weten wij, de inwoners, van onze gemeente? Per 1 januari 2022 zijn gemeenten Langedijk en Heerhugowaard gefuseerd tot gemeente Dijk en Waard. Deze introductie cursus biedt een unieke kans om (beter) kennis te maken met Dijk en Waard; onze mooie gemeente.

Dijk en Waard heeft een rijke historie. Het verleden geeft reliëf aan het heden en zet onze weg uit naar de toekomst. Erfgoed

laat zien waar je vandaan komt en wie je bent. Wil je meer hierover weten? Schrijf je dan in voor introductie cursus 'Ontdek het verleden en heden van Dijk en Waard'.

Op 4 zaterdagen gaan we op bezoek bij vier musea in Dijk en Waard, die je een beeld geven over de ontstaansgeschiedenis van de omgeving. Dit zijn zeker geen saaie of stoffige musea, laat je maar verrassen door deze pareltjes.



Ga naar:
bknw.nl/agenda
of scan de QR-code!



ONTDEK
DIJK EN WAARD

Stichting Promotie Dijk en Waard

ONTDEK
DIJK EN WAARD

www.ontdekdijkenwaard.nl



1

Zaterdag 25 maart

14.30 - 16.30 (14.15 - inloop)

Poldermuseum Het Oude Gemaal in Heerhugowaard

Huygendijk 17
1703 RG Heerhugowaard
sites.google.com/poldermuseumheerhugowaard.nl/hetoudegemaal

Het voormalige stoomgemaal is gebouwd in 1877 en heeft dienst gedaan tot 1994. Sinds 1979 is het Poldermuseum hier gevestigd en ontdek je hoe Noord-Holland en Heerhugowaard zijn ontstaan. Altijd al eens willen weten hoe het water uit de polder wordt gemalen? De imposante centrifugaalpomp maken duidelijk dat droge voeten houden niet vanzelf ging én elke dag doorgaat.

Over de middag

Het thema: Van het meer “de Grote Waert” naar Heerhugowaard. De kop van dit artikel zegt het al.

Het gaat over de geschiedenis en het proces van de droogmaking van het meer de Grote Waert tot aan de situatie van nu. Wat weet je eigenlijk van deze inpoldering? Hoe is het ontstaan?

2

Zaterdag 1 april

14.30 - 16.30 (14.15 - inloop)

Het Regthuis in Oudkarspel

Dorpsstraat 861
1724 NP Oudkarspel
regthuisoudkarspel.nl

Bezoek dit rijksmonument uit 1808, een van de oudste en mooiste gebouwen en krijg een kijkje in de geschiedenis, die zelfs tot ver voor dit jaartal teruggaat. Een belangrijk deel van het pand is ingericht als museum voor de Stichting Langedijker Verleden. Het Regthuis is ook een aantrekkelijke trouwlocatie. De mooi gerestaureerde Raadszaal leent zich uitstekend voor een bijzonder en romantisch ja-woord.

Over de middag

Deze middag gaan we in op:

- De bewoningsgeschiedenis van het Geestmerambacht vanaf de Middeleeuwen
- Het ontstaan van Oudkarspel
- De geschiedenis van Het Regthuis met rondleiding



3



Zaterdag 15 april

14.30 - 16.30 (14.15 - inloop)

Museum BroekerVeiling

Museumweg 2
1721 BW Broek op Langedijk
broekerveiling.nl

Museum BroekerVeiling is niet zomaar een museum. In Broek op Langedijk vind je de oudste groentedoorraarveiling ter wereld. Hier is het veilen bij afslag in 1887 ontstaan. Doen en beleven staan voorop bij museum BroekerVeiling. Duik in de geschiedenis, beleef een demonstratieveiling en ontdek het rijk der 1000 eilanden.

Over de middag

Inloop (14.00 - 14.30): Met een kopje koffie en thee maken we kennis met de groep en wachten we tot iedereen aanwezig is. Daarbij is er ook een kleine introductie over het museum.

De rondvaart: in een uur maak je een boottocht door het Rijk der Duizend Eilanden en hoor je van de schipper het verhaal van hoe de tuinders vroeger op de verschillende akkers werkten.

Let op: tot 1 mei wordt er met de open rondvaartboot gevaren.

4

Zaterdag 22 april

14.30 - 16.30 (14.15 - inloop)

Praalgraf van Brederode en kerkje van Veenhuizen

Kerkweg 26
1704 DH Heerhugowaard
praalgrafveenhuizen.nl

In Veenhuizen, onderdeel van Dijk en Waard, bevindt zich het praalgraf van Reinout van Brederode (1565/67-1633). Hij was een man van statuur: meer dan twintig jaar was hij voorzitter van de Hoge Raad van Holland, Zeeland en West-Friesland. Het hoogste rechtscollege van het land, nu de Raad van State. Het praalgraf is de enige humanistische graftombe in Nederland uit de eerste helft van de zeventiende eeuw. Bij de bouw van de huidige kerk in 1965 is het praalgraf gescheiden geraakt van de grafkelder.

Over de middag

Er wordt verteld over het leven van Reinout van Brederode, heer van Veenhuizen en over de zoektocht naar de fundamenten van de kerken van Veenhuizen.

